

16/06/2016



ΠΡΟΣ:

- Δ.Σ ΩΝΑΣΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ, ΙΑΤΡΙΚΟ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ Ω.Κ.Κ
- ΚΟΙΝ. ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΘΗΝΩΝ

Ευχαριστήρια επιστολή

Κάποιοι ισχυρίζονται ότι, "Για να κερδίσει κανείς μια καρδιά πρέπει πρώτα να χαρίσει τη δική του". Πριν λίγο καιρό, είχα την ευκαιρία αυτό να το ζήσω. Να συναντήσω ανθρώπους σπάνιους, που το παραπάνω το κάνουν πράξη. Ανθρώπους με "Α" κεφαλαίο. Αφανείς Ήρωες, που απουσιάζουν από τα τηλεοπτικά πάνελ, αλλά είναι παρόντες στη ζωή μας. Μια και συχνά εξαρτιέται απ' αυτούς. Ανθρώπους πρόθυμους, να θυσιάσουν την ξεκούρασή τους, τον καφέ τους, το χρόνο τους, μόνο και μόνο για το χαμόγελο ενός παιδιού. Ανθρώπους, που έχουν τον τρόπο να μας κερδίσουν από την πρώτη στιγμή.

Αισθάνομαι λοιπόν βαθιά την υποχρέωση τόσο εγώ, όσο και η οικογένειά μου να ευχαριστήσουμε από καρδιάς και δημόσια τη Διοίκηση, τους Γιατρούς και το Νοσηλευτικό Προσωπικό του Ω.Κ.Κ.

Ειδική βέβαια μνεία θα θέλαμε να κάνουμε στον Παιδοκαρδιοχειρουργό και Αναπληρωτή Διευθυντή του Παιδοκαρδιοχειρουργικού Τμήματος του Ωνασείου Κ. Κ, κ. Φώτη Μητρόπουλο για το ανθρώπινο ήθος και την υψηλή επιστημονική του επάρκεια. Ανέλαβε με μεγάλο ρίσκο και πολλά αγωνιώδη ερωτηματικά την εξαιρετικά δύσκολη επανεγχείρηση του μικρού μας Άγγελου. (Να σημειωθεί ότι την πρώτη επέμβαση δεν την είχε αναλάβει ο ίδιος, και, επομένως έβλεπε για πρώτη φορά το παιδί μας). Η διάγνωση ήταν εξαιρετικά σύνθετη: "Κοινό κολποκοιλιακό κανάλι και τετραλογία Fallot, στένωση και ανεπάρκεια μιτροειδούς βαλβίδας. Ανεπάρκεια πνευμονικής. Μεσοκοιλιακή επικοινωνία. Διάταση χώρου εξόδου δεξιάς κοιλίας. Διάταση δεξιού και αριστερού κόλπου". Κι όλα αυτά σε μια επανεγχειρήσιμη και περίεργης υφής καρδιά.

Τον ευχαριστούμε από τα βάθη της ψυχής μας.

Νιώθουμε πολύ μεγάλη ευγνωμοσύνη και ευχαριστούμε εγκάρδια όλη την Επιστημονική Ομάδα και πιο συγκεκριμένα: τους Καρδιοχειρουργούς κ. Ανδρέα Χατζή, κ.Κωνσταντίνο Κοντραφούρη, κ.Μιχάλη Μυλωνάκη και κ.Κωνσταντίνο Κωστοπαναγιώτου, τις Αναισθησιολόγους κ. Μαρία Κιούση και κ.Ιωάννα Σοφινίδου και τους Παιδοκαρδιολόγους κ. Χρήστο Ράμμο, κ.Αλέξανδρο Τσούτσινο και κ. Μαρία Κιάφφα. Άνθρωποι - Μικροί Θεοί, που τιμούν τον όρκο του Ιπποκράτη και παρέχουν υπεύθυνα υψηλής ποιότητας φροντίδα, και θεραπευτικές - συχνά "θαυματουργικές" - υπηρεσίες, σε εκείνους που έχουν ανάγκη, προσφέροντας την καρδιά και την επιστημοσύνη τους ανιδιοτελώς, χωρίς διακρίσεις.

Θα ήταν ηθικό έλλειμμά μας αν δεν αναφερθούμε και ευχαριστήσουμε την ακούραστη Προϊσταμένη Επικοινωνίας κ. Μαρία Δημητροπούλου για το ενδιαφέρον και τη βοήθειά της σε κάθε μας επικοινωνία. Ακόμη και σήμερα, τρεις μήνες μετά την έξοδό μας από το νοσοκομείο, βρίσκεται εκεί, αγόγγυστα, για να μας παρέχει τις πολύτιμες οδηγίες της, αναφορικά με την πορεία της φαρμακευτικής αγωγής του παιδιού μας.

Και βέβαια ένα τεράστιο ευχαριστώ στο Ιατρικό και Νοσηλευτικό Προσωπικό της Μ.Ε.Θ. για την ανεκτίμητη και αμέριστη προσφορά και συνεισφορά του τις πρώτες κρίσιμες μετεγχειρητικές ώρες. Προσφορά που, μόνο όποιος έχει ζήσει παρόμοιες αγωνίες, μπορεί να νιώσει και να εκτιμήσει.

Τέλος, ευχαριστούμε πολύ την Προϊσταμένη και όλο το Νοσηλευτικό Προσωπικό του Παιδοκαρδιοχειρουργικού Τμήματος του 4^{ου} ορόφου για το υπομονετικό, αθόρυβο και σιωπηλό έργο που, νυχθημερόν επιτελεί, με όπλο το χαμόγελό του. Στους αφανείς και ακούραστους, που πραγματικά αγαπούν αυτό που κάνουν, πέρα από στεγανά και ωράρια. (Ένα απλό παράδειγμα θα θέλαμε να σας αναφέρουμε μόνο. Επισκεπτόμαστε τον όροφο σχεδόν μια φορά την εβδομάδα, καθώς γίνεται αιμοληψία, εξαιτίας της λήψης του Sintrom και ελέγχου της ποσότητας του I.N.R. Κάθε φορά οι νοσηλεύτριες υποδέχονται το μικρό μας Άγγελο με τα αστεία και το χαμόγελό τους. Και το χαμόγελό τους αυτό δεν είναι ψεύτικο και πλασματικό. Είναι ειλικρινές και πηγαίο).

Το Ωνάσειο Κ.Κ με την άριστη από κάθε πλευράς λειτουργία του, είναι πραγματικά ένα υπόδειγμα νοσηλευτικού ιδρύματος που αντιμετωπίζει με σεβασμό και αξιοπρέπεια τους ασθενείς και τους συγγενείς τους και τιμά την Ελλάδα.

Ίσως τελικά το ευχαριστώ ποσοτικά να είναι λίγο και ποιοτικά, φτωχό. Σας ευγνωμονούμε λοιπόν όλους, που δίνετε ζωή στις καρδιές των παιδιών μας και φωτίζετε τα χαμόγελά τους. Δεχτείτε από την πλευρά μας αυτό το μικρό και ταπεινό φιλοδώρημα ψυχής. Να είστε όλοι σας καλά, γιατί προσφέροντας τον εαυτό σας, κερδίσατε την καρδιά μας. Ο Θεός να σας έχει καλά.

Με εκτίμηση



Σοφοκλής Ελευθεράτος

Εκπαιδευτικός