

Μιχαήλ Αλ. Κατρίτσας
1790 Bayshore Dr, V6G3G5, VANCOUVER, CANADA
e-mail: mix.katritsis@gmail.com

25 Νοεμβρίου 2019

ΑΠ: 28886

ΠΡΟΣ: Γραφείο Διοικητή Νοσοκομείου Ερυθρού Σταυρού
Γραφείο Αναπληρωτή Διοικητή
Γραφείο Προέδρου
Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών

Τομάρχη Χειρ. Τομέα

ΘΕΜΑ : ΕΥΦΗΜΟΣ ΜΝΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΑΤΡΟ Κ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ

Αξιότιμε κε Διοικητά,

Με την παρούσα επιστολή θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες μου στο Νοσοκομείο του Ερυθρού Σταυρού για την υπέροχη φιλοξενία που μου παρέιχε ως ασθενή μετά από το αεροπορικό ταξίδι στη διάρκεια του οποίου είχα σοβαρό πνευμονικό επεισόδιο και αναγκάστηκα να εισαχθώ στα Επειγόντα Περιστατικά του Νοσοκομείου σας. Είμαι ομογενής από τον Καναδά και πρόσφατα πραγματοποιήσα το μακρινό ταξίδι από το Βανκούβερ στην Αθήνα για οικογενειακούς λόγους.

Από τη πρώτη στιγμή της εισαγωγής μου στο Νοσοκομείο σας το νοσηλευτικό προσωπικό με φρόντισε άριστα με τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που έκανε μέσα στις ιδιαίτερα επείγουσες και πιεστικές συνθήκες.

Ιδιαίτερα όμως θα ήθελα να αναφερθώ στον σπουδαίο γιατρό κ. Γεώργιο Αθανασιάδη, τον οποίο έχετε στη δύναμη του Νοσοκομείου σας, και ο οποίος από την πρώτη στιγμή της εισαγωγής μου με ανέλαβε ως θωρακοχειρουργός. Για τον κ. Αθανασιάδη δεν θα ήταν υπερβολή να πω ότι με έστειλε η Θεία Πρόνοια σε αυτόν, διότι η άριστη επιστημονική αντιμετώπιση του της πολύ δύσκολης ειδικότητας και περίπτωσης μου - ανάπτυξης πνευμοθώρακα από εμφυσηματική κύστη ραγείσα (η οποία είχε εμφανισθεί προ μηνών στον Καναδά, αλλά δεν είχε διαγνωσθεί επαρκώς), μου έσωσε κυριολεκτικά τη ζωή και στη συνέχεια αποκατέστησε πλήρως την υγεία μου.

Ο κ. Γεώργιος Αθανασιάδης, ο θωρακοχειρουργός του Νοσοκομείου σας, από την πρώτη στιγμή επέδειξε τέτοιο παράμιλλο ζήλο, σφαιρότητα στο ιατρικό του έργο, υπομονή και επιμονή στην αντιμετώπιση της περίπλοκης και εθραυστής πνευμονικής μου κατάστασης, που πραγματικά με άφησε άναυδο, και αποτέλεσε πρωτόγνωρη εμπειρία για μένα, ο οποίος είτε προσωπικά είτε οικογενειακά έχω μεγάλη εμπειρία δημόσιων και ιδιωτικών νοσοκομείων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό, αλλά ποτέ και πουθενά δεν έχω συναντήσει τέτοιο γιατρό, τόσο ως επιστήμονα όσο και ως άνθρωπο.

Η ψυχολογική υποστήριξη που μου παρέιχε ο κ. Αθανασιάδης από τη πρώτη στιγμή που βρισκόμουν στο φορέο των Επειγόντων υπήρξε πολύ σημαντική, αλλά βέβαια πολύ περισσότερο σημαντική ήταν η συνέχεια του χειρουργείου που επιτέλεσε την 16^η Οκτωβρίου. Στο πολύ δύσκολο και ευαίσθητο χειρισμό χειρουργείο, ο κ. Αθανασιάδης χρησιμοποίησε πρωτοποριακές τεχνικές, εργαλεία και υλικά, προκειμένου να επιτευχθεί το άριστο αποτέλεσμα - η πλήρης αποκατάσταση της υγείας του πνευμόνα μου, την οποία απολαμβάνω πλέον σήμερα.

Επίσης, εκτός του επιτυχημένου χειρουργείου, στην αποθεραπεία μου συνέβαλλε τα μέγιστα η συνέχεια της νοσηλευτικής φροντίδας που επέδειξε ο κ. Αθανασιάδης επί 14 ημέρες μετά την επέμβαση, παρακολουθώντας με συνεχώς, μη λογαριάζοντας σωματικό κόπο, ψυχική κόπωση και προσωπική φθορά. Η καθημερινή παρακολούθηση από μέρους του όλων των παραγόντων που συνέβαλλαν στην ανάρρωσή μου και πλήρη αποθεραπεία μου, από τη φαρμακευτική αγωγή και τις λεπτομερείς ιατρικές αναλύσεις, καθώς και τις πρακτικές συμβουλές που μου παρέιχε καθημερινά - μέχρι τις πιο μικρές λεπτομέρειες της διαβίωσης μου στο Νοσοκομείο, με έκαναν να αισθάνομαι απόλυτα ασφαλή και να απενίζω το μέλλον με εμπιστοσύνη στην βαθειά επιστημονική του γνώση και πολύπλευρη ιατρική του εμπειρία.

Όταν ενημέρωσα τους γιατρούς μου στον Καναδά για την εγχείρηση στην οποία υποβλήθηκα από τον κ. Αθανασιάδη και τη νοσηλεία που μου παρασχέθηκε, έμεινα έκπληκτος, πρώτον διότι τον ενγόριζαν από τη διεθνή ιατρική του παρουσία, και δεύτερον, διότι εξέφρασαν το θαυμασμό τους για το υψηλότερο επίπεδο της θωρακοχειρουργικής του επεμβατικής ιατρικής.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα αυτά, θα ήθελα να τονίσω ιδιαίτερως ότι γιατροί τέτοιου επιστημονικής κατάρτισης, ήθους και εργατικότητας, αποτελούν κόρυμφο για την Ιατρική Κοινότητα της Πατρίδας μας, αλλά και βεβαίως για το Νοσοκομείο του οποίου είσθε Διοικητής, και είμαι υπερήφανος που η Πατρίδα μας διαθέτει επιστήμονες τέτοιου εμπέλειας και γιατρούς τέτοιου ήθους όπως ο κ. Αθανασιάδης.

Είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων προς τον κ. Αθανασιάδη που μου έδωσε πίσω την υγεία μου, και ζω πλέον ως υγιής άνθρωπος - αλλά και προς όλο το προσωπικό του Νοσοκομείου σας, γιατρούς και νοσηλευτές, καθώς και προς εσάς κε Διοικητά που διεξάγατε ένα τόσο βαρύ και υπεύθυνο έργο, ιδιαίτερα αυτήν την πολύ δύσκολη εποχή της οικονομικής κρίσεως.

Με εκτίμηση,

Μιχαήλ Κατρίτσας